

Programma bekend Maand van de Geschiedenis 2017

1 oktober start de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. Honderden culturele organisaties zetten in oktober 2017 het thema Geluk in de schijnwerpers. Van gelukzoekers tot weldoeners en van Fortuna tot vrijheid. Kan geluk van een paar eeuwen terug mensen nu nog inspireren, of het huidige geluk relativeren? In oktober ontdek je gisteren om vandaag te begrijpen.

Festivals, debatten, rondleidingen en meer

Ook dit jaar staat de Maand van de Geschiedenis garant voor scherpe en bijzondere programmering. In oktober worden er meer dan 500 activiteiten door heel het land georganiseerd, zoals talks, tours, festivals, verkiezingen, boeken, tentoonstellingen, films, radio- en tv-programma's en meer. De mooiste, scherpste, meest creatieve en beste activiteiten worden uitgelicht op: maandvandegeschiedenis.nl/uitgelicht. Het complete programma is vanaf vandaag te vinden op: maandvandegeschiedenis.nl/programma.

Hieronder een greep uit het aanbod.

Gelukzoekers of gelukbrengers?

Geluk brengt miljoenen mensen wereldwijd op de been, uit vrije wil en noodgedwongen. De grote migrantenstroom naar Europa leidt tot hoofdbreken in de westerse wereld. Maar ooit reisden Nederlanders zelf in groten getale de wereld rond. Op dinsdag 17 oktober organiseren [Van Gisteren en De Nieuwe Liefde](#) een avond over deze Nederlandse gelukzoekers door de eeuwen heen. [Museum Bronbeek](#) besteedt in de Week van de Koloniale Geschiedenis van 22 tot en met 29 oktober aandacht aan het koloniale 'geluk' in de Oost en de West: aan de mannen en vrouwen die het geluk vergeefs zochten en aan hen die het daadwerkelijk vonden. Het [Rijksmuseum](#) organiseert op zaterdag 28 oktober de Nacht van de Geschiedenis: een avond vol debatten, muziek, rondleidingen rond gelukzoekers en –brengers en meer.

Van hemelse gave tot hebbing

Geluk lijkt in de eenentwintigste eeuw wel een obsessie, iets waar je recht op hebt en iets wat maakbaar is, op grote en op kleine schaal. Het levensgeluk was echter niet altijd tot in detail kneedbaar. [Herman Pleij](#), essayist van de Maand van de Geschiedenis 2017, houdt in oktober meerdere lezingen over geluk. Van Thomas Mores *Utopia* tot tips in de *Happinez* en van het paradijs tot de komst van geluksambtenaren.



'Zo gauw geluk onder één noemer wordt gebracht, verliest het individu zijn vrijheid. Laten we geluk koesteren als een strikt persoonlijke ervaring die je overkomt en aangenaam ontregelt', schrijft Herman Pleij in zijn essay voor de Maand van de Geschiedenis 2017.

Zijn essay getiteld *Geluk!? Van hemelse gave tot hebbeding* wordt ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis uitgegeven door de CPNB en is in oktober in de boekhandel te koop voor € 3,50.



Organisatie

Het Nederlands Openluchtmuseum is hoofdorganisator van de Maand van de Geschiedenis en werkt samen met een veelheid aan culturele instellingen om geschiedenis breed onder de aandacht te brengen. De [Libris Geschiedenis Prijs](#) is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Het Rijksmuseum organiseert de Nacht van de Geschiedenis.



De Maand van de Geschiedenis wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Persinformatie, beeldmateriaal en logo's vindt u op: maandvandegeschiedenis.nl/pers

Bekijk de trailer van de Maand van de Geschiedenis online.

U kunt contact opnemen met Padmini Kruitwagen, 06-47191725

p.kruitwagen@openluchtmuseum.nl of maand@openluchtmuseum.nl